

Ta-Ha'nın tavuk döneri

AYSEL GÜR MEN
MUSTAFA DELİOĞLU



SAĞLIKLI TAVUK BİLGİ PLATFORMU YAYINLARI



SAĞLIKLI TAVUK BİLGİ PLATFORMU YAYINLARI

EĞİTİM DİZİSİ 06

© BESD-BİR

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, İstanbul 2011
Çetin Emeç Bul. 1314 Cad. 1309 Sok. No:5/A 06460 Öveçler-ANKARA
(0312) 472 7788
besd-bir@besd-bir.org
www.besd-bir.org

© Tüm yayın hakları saklıdır.

Bu kitapta yayımlanan öykü ve çizimlerin telif hakkı Besd-Bir'e aittir.
Tamamı ya da bir bölümü ilgili kurumdan izin alınmadan fotokopi dahil, optik, elektronik ya da mekanik herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, yayımlanamaz.

PROJE/KOORDİNASYON

Grup 7 İletişim Danışmanlığı

Ömeravni Mh. Dümen Sk. Gümüşsuyu İş Merkezi, 11/1, Gümüşsuyu, İstanbul
(0212) 292 13 13

TASARIM

Acro Organizasyon ve Prodüksiyon

Ömeravni Mh. Dümen Sk. Gümüşsuyu İş Merkezi, 11/Giriş Kat, Gümüşsuyu, İstanbul
(0212) 244 92 66

BASKI

Express Basımevi

Deposite İş Merkezi, A6 Blok, Kat: 3 No: 309 İkitelli OSB, Küçükçekmece, İstanbul
(0212) 671 61 51

Ta-Ha'nın tavuk döneri

YAZAN

AYSEL GÜR MEN

ÇİZEN

MUSTAFA DELİOĞLU



5-8 yaş için tavsiye edilir.



Ta-Ha'nın canı çok ama çok sıkılıyordu. Okullar açılmıştı ve bütün Dünyalı arkadaşları okula gidiyordu. Uzaylı olduğunu bilen tek arkadaşı Gülcan'ı bile artık çok az görebiliyordu. Köpeği Çu, sonbaharın tatlı esintisinde, hareket eden her şeyin peşinden koşarak kendini oyalamayı becerebiliyordu.

Yaklaşık bir yıl önce Ta-Ha, dedesi gibi büyük bir kaptan olmak için Tera Gezegeni'nin en saygın okulu olan Uçuş Akademisi'nin giriş sınavlarına katılmıştı. Ne yazık ki sınav uçuşunda bir meteor yağmuruna yakalanmış, gemisi dev bir meteorun çarpmasıyla, kara deliğe sürüklenmişti. Ta-Ha kendine geldiğinde farklı bir güneş sisteminde olduğunu anlamış ve yaşayabileceği bir gezegen olan Dünya'ya inmişti. İyi ki köpeği Çu uçuş öncesinde gizlice gemiye girip saklanmıştı, yoksa Dünya'da büsbütün yalnız kalacaktı.

"Kendime bir uğraş bulmalıyım," diye mırıldandı Ta-Ha. "Ailem bizi buluncaya kadar hem karnımızı doyuracak, hem de iyi zaman geçirebileceğimiz bir uğraş olmalı. Ama gemiden de fazla uzaklaşmamalıyım. Saatim sinyal verince hemencecik gemiye ulaşıp yanıt verebilmeliyim."





Ta-Ha, derin derin düşünürken köpeği Çu çılgınca havlamaya başladı. Taha hemen yerinden kalkıp köpeğinin yanına koştu. Çu, heyecanla gökyüzündeki bir şeyi işaret ediyordu. O güne kadar hayatlarında hiç görmedikleri bir şeydi bu. "Bu ne acaba?" diye sordu Ta-Ha. "Uçak olsa, olduğu yerde bir sağa bir sola salınmaz. Doğruca yoluna devam eder. Uzay gemisi olsa, görünmezlik kalkanını kullanır, onu görmemize engel olurdu. Hem uzay gemisi böyle süslü olmaz. Bu şey her neyse bir yere bağlı. Upuzun da bir kuyruğu var."

Tam o sırada Gülcan, elinde kocaman bir paketle, koşarak yanlarına geldi. "Ne güzel bir uçurtma değil mi? Nasılsınız bakalım?"

Ta-Ha ve Çu Gülcan'ı görünce sevinçten havalara uçtular. Hele elindeki pakette tavuk olduğunu anlayınca daha da sevindiler.



HAV! HEV!

?

GÜLCAN!



“Ben çok açım. Hadi hemen yemek yiyelim,” dedi Gülcan ve alelacele muhteşem bir piknik sofrası kurdu. Ta-Ha’nın aklı uçurtmada kalmıştı. “Uçurtma nedir?” diye sordu Gülcan’a. Gülcan çok şaşırıldı. “İnanamıyorum... Sen uçurtmanın ne olduğunu bilmiyor musun? Sizin gezegende çocuklar uçurtma uçurmazlar mı?” deyince Ta-Ha başını iki yana salladı.

“Mmm!” dedi Gülcan. “O zaman sürprizimi çok beğeneceksiniz. Yarın sizi bizim okula davet ediyorum. Sabahleyin bizim eve gelin, hep birlikte gidelim.”



Ta-Ha hem çok şaşırılmış, hem de çok sevinmişti. "Merak etme," dedi Gülcan. "Okul öylesine kalabalık olacak ki, seni hiç kimse fark edemeyecek. Anneler, babalar, dedeler, nineler, teyzeler, amcalar, dayılar, kuzenler, yeğenler... Herkes bizim okulda olacak yarın."

"Neden?" diye sordu Ta-Ha merakla...

"Söylersem sürprizin tadı kaçır. Heyecanlanın biraz. Nasılsa yarına az kaldı," dedi Gülcan. Sonra da çantasından bir şapka çıkardı ve "Al! Bu da sana hediyem. Yarın bunu takarsın," diye ekledi.

Gece olunca Taha ve u, piknikten arda kalan tavuk ve sebzelerle bir gzel karınlarını doyurdular. Ta-Ha, "Ne kadar saėlıklı besleniyoruz deėil mi u?" deyince Kpeėi bařını sallayarak onu onayladı.

Ta-Ha geminin bilgisayarını ve iletiřim frekanslarını kontrol etti. Hepsi de alıřıyordu. Eėer babası, Dnyanın olduėu gneř sistemine gelebilirse Ta-Ha'yla rahatlıkla iletiřim kurabilirdi. "Biliyorum, babam beni aramaktan vazgemez. Eninde sonunda bu gneř sistemine gelecek ve beni bulacak," dedi ok inanlı bir sesle. u, yine kafasını sallayarak onu onayladı.





“Seninle bir uçurtma yapalım mı Çu? Bilgisayardan nasıl yapıldığını buldum. Çok kolaymış. Malzemelerimiz de var. Gülcan’ın sürprizine karşılık biz de ona bir sürpriz yapalım. Ne dersin?”

Elbette ki Çu dünden razıydı. Hemen geminin malzeme dolabına koştu.

Kısa sürede çok dengeli ve süslü bir uçurtma yaptılar. Üzerine de en sevdikleri yemek resmini çizdiler.

Ertesi gün erkenden uyanıp hazırlandılar ve Gülcan'ın evine gittiler. Gülcan'ın annesi Semiha Hanım onlara enfes bir kahvaltı sofrası hazırlamıştı. "Bugün çok enerji harcayacaksınız. Güzelce karnınızı doyurun bakalım," dedi.



Ta-Ha, Gülcan'ın okuluna gideceği için çok ama çok heyecanlıydı. Doğrusu, orada neler olacağını, nelerle karşılaşacağını da merak ediyordu.

Herkes yaptığı uçurtmayı çok beğenmişti. Onurcan, "Bunu birlikte uçurabilir miyiz?" diye sordu. "Olur!" dedi Ta-Ha sevinçle.



Okula vardıklarında, "İşte bizim okulumuz," dedi Gülcan. Bugün sonbahar şenlikleri günü... Biz çocuklar, yetenek ve becerilerimizi sergileyeceğiz, büyüklerimiz de izleyecek... Onurcan, bir süredir arkadaşlarıyla hip-hop çalışıyor. "Bugün gösteri yapacaklar bize. Sıra uçurtmacılara gelince sen de onlara katılırsın. Onurcan sana yardım edecek."

Ta-Ha, Gülcan'ın ne yapacağını sordu. Gülcan gizemli bir şekilde, "Sürpriz!" dedi.

"Peki, öyle olsun!" dedi Ta-Ha ve etrafı dolaşmaya başladı.





SALATA

TAVUK KANAT-BUT

TAVUK SANDVICI

TAVUK DÖNER

HAH.. HA..
HIH HI..
?

HEH..
HE..

Hos
geldiniz!..

Biz
ppppin..

HIMM..

RRR!..
AOUV!..

Bütün çocuklar gösterileri için hazırlık yapıyordu. Kimileri ısınıyor, kimileri prova yapıyor, kimileri de makyajlarını tamamlıyordu. Aileleri de onlara yardımcı oluyordu. Kostümler muhteşemdi. Özenle hazırlanmış oldukları belliydi.

Çu'nun en çok ilgisini çeken, bahçenin bir bölümüne dizilmiş yemek büfeleriydi. Neler yoktu ki... Ama Çu, tavuk dönerin önünde durmuş ağzının suları aka aka pişmesini izliyordu.





Ta-Ha, Onurcan ve arkadaşlarının hip-hop gösterisinden çok etkilenmişti. Diğer gösteriler de güzeldi ama hip-hop bir başkaydı. Saatindeki kamerayla her şeyi kaydediyordu.





Onurcan'la birlikte uçurtma uçurturken Gülcan onlara pide içinde tavuk döner ve meyve suyu getirdi. "Senin gösterin ne zaman?" diye sordu Ta-Ha. "Benim gösterim çoktan başladı. İşte orda! O robotu ben yaptım," dedi Gülcan. "Çok yeteneklidir benim kardeşim," dedi Onurcan. Ta-Ha şaşkındı. Gelen geçene eğilip selam veren ve "Hoş geldiniz!" diyen robotu Gülcan'ın yaptığına inanamıyordu. "Seninle gurur duyuyorum Gülcan," dedi. Onurcan hemen, "Peki ya benimle? Benimle gurur duymuyor musun?" dedi. "İkinizle de gurur duyuyorum," dedi Ta-Ha...





Ta-Ha yediği tavuk dönerin tadına doyamamıştı. Dünya'ya geldiğinden beri tavuğun her türlüünü yemişti ama tavuk döneri ilk kez tadıyordu. Birden beyinde şimşekler çaktı.

“Mustafa Amca! Ben kendime bir uğraş arıyorum. Düşündüm de, tavuk dönercisi olabilir miyim, ne dersiniz? Nasıl yapıldığını nereden öğrenebilirim? Bu konuda bana yardımcı olur musun?”

Mustafa Bey, eşi Semiha Hanıma baktı ve ikisi de gülmeye başladı. Ta-Ha biraz bozulur gibi oldu. Neden güldüklerini anlayamamıştı.

Semiha Hanım, “İyileşecek hastanın doktor ayağına gelirmiş derler. Kardeşim Hasan, çok usta bir dönercidir ve bizim evin hemen yanında bir lokanta açmak üzere. Hazırlıklar hemen hemen tamamlandı. Bu hafta sonu açılış yapacağız. Dilediğin zaman gidip onu izleyebilirsin. İşin inceliklerini de öğretir sana kardeşim... Acıktıkça tavuk döner ve arka bahçede yetişen organik sebzelerden yersiniz.”

Ta-Ha ve Çu çok sevindiler. En büyük sorunları çözülmüştü.



Uzun ve güzel bir gün geçirmişlerdi. Ta-Ha, seyir defterine hızlıca Dünya'daki yeni deneyimlerini yazdıktan sonra hip-hop yapmaya başladı. Çu, bütün yorgunluğuna karşın ona eşlik etmeye çalışıyordu.

Ta-Ha kendini kaptırmış dans ederken müziğin ritminde bir şarkı mırıldanmaya başladı.



Birden durdu ve heyecanla, "Çu! Duydun mu? Bir şarkımız var artık: Ta-Ha'nın Tavuk Döneri... Yaşasın! Hasan Usta'nın lokantasının açılışında bunu söyleriz. Hem söyler hem dans ederiz. Hadi şimdi yatalım, yarın yapacak çok işimiz var."

Çu, hemen olduğu yerde kıvrılıp gözlerini kapadı. Ta-Ha yatağına uzandığında o çoktan uyumuştur.





DÜNYA'DAKİ İZLENİMLERİM: 4

YER: TÜRKİYE

- Dün, bizim gezegende henüz keşfedilmemiş bir oyuncak gördük. Yapımı çok basit ve kullanılan malzeme de ilkel ama sonuç oldukça büyüleyici... İnsanı çok mutlu ediyor ve aynı zamanda ilham kaynağı oluyor.
- Çu ve ben dün gece güzel bir uçurtma yaptık. Tera Gezegenine dönünce ilk yapacağım işlerden biri bunu çocuklara göstermek ve nasıl yapılacağını öğretmek. Hemen ardından da bir uçurtma şenliği düzenlemek. Göreceksiniz herkesin çok hoşuna gidecek.
- Bugün Gülcan ve Onurcan'ın okuluna gittik. Sonbahar Şenlikleri vardı. Orada diğer uçurtmalarla birlikte bizimkini de uçurduk.
- Mustafa Amca ve Semiha Teyze çok heyecanlıydılar. Bana sizi anımsattılar. Siz de beni okulumda bir şey yaparken izlemeye geldiğiniz zamanlar tıpkı onlar gibiydiniz...
- Gülcan'ın okulunda her öğrenci kendi yetenek ve becerisini sergiliyordu. Hip-Hop isimli bir tür dans öğrendim. Tam bana göre... Çok hızlı ve ritmik... Bütün kasları çalıştırıyor.

- Asıl şenlik uçurtmalar gökyüzünü doldurunca başladı. Çok güzel uçurtmalar vardı. Eh! Bizimki de fena sayılmazdı. Hepimiz büyük ber keyifle izledik nazlı nazlı salınışlarını.
- Çu, gösterilerden çok yemeklerle ilgilendi. Tavuğun her çeşidi vardı ama o, tavuk dönerin yanından hiç ayrılmadı. Nedenini daha sonra tadına bakınca anladım. Bizimki ağzının tadını biliyor.
- Dünya'ya iniş yaptığımızdan bu yana dördüncü mevsimi yaşıyoruz. İndiğimiz zaman kıştı. Sonra ilkbahar geldi ve ardından da yaz. Şimdi de sonbahardayız. Doğa yavaş yavaş uykuya çekiliyor ve kışa hazırlık yapıyor.
- Dünya'lı arkadaşlarım okula gittiği için ben çok sıkılıyordum. Bugün Gülcan'ın okulunda tavuk döner yerken ne yapmak istediğimi buldum. Semiha Hanım'ın kardeşinden tavuk döner yapmayı öğreneceğim. Karşılığında ben de ona yardım edeceğim. Böylece kimseye yük olmadan sağlıklı ve dengeli beslenebileceğiz.
- Sizi ne kadar özlediğimi anlatamam. Bildiğim sözcükler size ve gezegenime olan özlemimi anlatmaya yetmez. Sizi çok seviyorum. Umarım yakında beni bulursunuz. O zamana kadar ben burada kendime çok iyi bakacağım. Böyle yapmamı istediğinizi biliyorum. İyi geceler...



YARIŞMA BAŞLASIN



TA-HA baskılı kalem kutusu kazanın!

Çocuklar, yukarıda iki resim görüyorsunuz. Sizce bunlardan hangisi doğru?
Doğru cevabı bize çizerek anlatın, Ta-Ha kalem kutusu kazanın!

Mektubunuzu 30 Aralık 2011 tarihine kadar "Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu adına Grup 7 İletişim Danışmanlığı, İnönü Caddesi, Tarık Zafer Tunaya Sokak, Gümüşsuyu İş Merkezi, 11/1, Gümüşsuyu, İstanbul" adresine gönderin.

Ta-Ha baskılı kalem kutusuna sahip olmak için adınızı, soyadınızı, adresinizi ve telefon numaranızı yazmayı sakın unutmayın!

YAZAN
AYSEL GÜR MEN

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan yazarın, okul öncesi ve ilköğretim çağı çocukları için yazmış olduğu elliye yakın kitabı var. Kırangıç Yayıncılık tarafından yayımlanan kitaplarının bazıları çok değerli ödüller alırken bazı öykü ve metinleri de Türkçe ders kitaplarında yer alıyor. Yazar'ın 13 kitaptan oluşan Selen'in Öyküleri Dizisi, çocuklara okumayı sevdiren kitaplar olarak biliniyor.

ÇİZEN
MUSTAFA DELİOĞLU

Mustafa Delioğlu, kitap kapağı yaparak başladığı illüstratörlük yaşamında çocuk kitapları resimlemesine ağırlık vererek, bu alanda kendine özgü bir üslup oluşturdu. Çocuklara resimle verilmek isteneni vermek kadar, onlara sanatsal bir bakış açısı ve estetik bir beğeni ölçüsü kazandırabilecek resimler yapmaya özen gösterdi. İllüstrasyonun yanı sıra resim çalışmaları da yapan sanatçının eserleri, çeşitli sergilerde yer alıyor.



Bu kitap Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu (STBP) tarafından
"SAĞLIKLI BÜYÜYEN TÜRKİYE İÇİN DAHA ÇOK PROTEİN!"
projesi kapsamında çocuklara armağan olarak hazırlanmıştır, para ile satılmaz.

DEĞERLİ ANNE BABALAR,

Türkiye’de tavuk eti üretiminin yüzde 85’ini gerçekleştiren 13 firmanın temsil edildiği Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu olarak, kamuoyuna sağlıklı beslenme ve gıda güvenilirliği konularında doğru ve güvenilir bilgiler aktarmayı en önemli görevlerimiz arasında sayıyoruz. Bu amaçla çeşitli araştırmalar, yayınlar, bilimsel toplantılar, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. “Ta-Ha’nın Tavuk Döneri” isimli bu kitapla, çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ve gıda güvenliğini eğlenerek öğrenmesine katkı sağlamayı arzu ediyoruz.

Ülkemize sağlıklı nesiller kazandırmak dileğiyle...

SEVGİLİ ÇOCUKLAR,

Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu’nun sizlere armağanı olan bu kitapta, uzaylı dostunuz Ta-Ha’nın dördüncü macerasını bulacaksınız. Ta-Ha, akıllı, esprili, yakışıklı ama en önemlisi sağlıklı beslenmeyi bilen bir çocuk. Keyifle okumanız, sağlıklı büyümeniz dileğiyle...



SAĞLIKLI TAVUK BİLGİ PLATFORMU YAYINLARI

www.sagliklitavuk.org